



AMBASSADE VAN BELGIË IN MOSKOU

Nieuwsbrief - zomer 2025

In deze editie:

- Woord van de Ambassadeur
- Consulaire informatie
- Belgen in Rusland
- Nieuws van de Ambassade
- Rusland in België



Volg ons op Telegram!

Woord van de Ambassadeur



Beste landgenoten en vrienden van België in Rusland en Wit-Rusland,

In mijn vorig welkomstwoord vertelde ik jullie dat ik me voorbereide op missies verder weg. Na een eerste ontdekkingsfase die zich voornamelijk op Moskou richtte, ging ik dus op verschillende interessante dienstreizen. Tijdens deze reizen maakte ik kennis met de aanzienlijke diversiteit van Rusland, bezocht bepaalde bedrijven en ontmoette enkele van jullie. Ook dankzij de inzichten van collega-diplomaten die in deze regio's werken, kreeg ik een beter begrip van het leven buiten Moskou en, helaas, ook hoe dat leven vaak door oorlog wordt beïnvloed. Ik heb daarnaast talloze vergaderingen gehad over Wit-Rusland, dat ook onder mijn jurisdictie valt en waar mijn

collega's in 2025 al meerdere keren zijn geweest.

Tijdens die reizen heb ik veel verschillende vervoermiddelen gebruikt: van het vliegtuig of de trein, tot de langeafstandsbus, de YA3, een huurauto, een boot of gewoon te voet. Ik probeerde zelfs een SUP-bord en een байдарка uit... In deze nieuwsbrief vinden jullie wat foto's die ik tijdens die reizen heb genomen en er is een heel bijzondere prijs voor degene die alle steden kan identificeren!

Ik blijf me verbazen over de vitaliteit en diversiteit van onze gemeenschap hier. Van internationaal gerenommeerde muzikanten tot onderzoekers op het gebied van quantumtechnologie en kunstmatige intelligentie. Er is zelfs een golfkampioen en een avontuurlijke chef-kok die sledehonden fokt... Een heel bijzonder moment voor mij was ook de ontvangst van een astronaut in mijn Residentie, een gebeurtenis waarvoor ik een aantal van jullie heb uitgenodigd.

Jullie vinden dit alles, samen met de gewoonlijke praktische informatie, op deze pagina's. Zoals altijd moedig ik jullie aan om contact met ons op te nemen om je ontdekkingen over België in Rusland te delen, ons te vertellen wat jullie doen en misschien om jezelf voor te stellen voor een artikel in een toekomstige nieuwsbrief.

Ambassadeur Michel Gerebtzoff

P.S.: Dank aan degenen die, wetende dat ik een echte zoetekauw ben, mij wat крыжовник hebben gegeven...

Consulaire informatie



▪ Consulaire missies

De voorbije maanden organiseerde de Ambassade verschillende consulaire missies binnen de jurisdictie. In juli waren we in Sint-Petersburg, in april in Minsk en in februari in Irkoetsk. Tijdens deze consulaire missies kunnen Belgen in de regio een afspraak maken met onze Consul. Die afspraken zijn de gelegenheid om een nieuwe eID of paspoort aan te vragen of gewoon om een consulaire vraag te stellen. De Ambassade is van plan om deze bezoeken verder te zetten, maar het consulaat in Moskou is uiteraard ook steeds per e-mail moscow.consul@diplobel.fed.be of per telefoon bereikbaar + 7 495 780 03 31.

▪ Visa voor België

Helaas behandelt de Ambassade omwille van capaciteitsproblemen nog niet alle visumcategorieën in Rusland. De lijst van categorieën die we wél kunnen behandelen, vind je op de website van [VFS Global](https://www.vfsglobal.com/belgium/). Elke verandering zal op deze plek aangekondigd worden. Het gaat op dit moment om alle langetermijn visa (studenten, gezinshereniging, werkvisa...), maar ook om kortetermijn schengenvisa voor de meeste familiebezoeken, voor academisch onderzoek of voor het bezoeken van ons land met je Russische partner als je als Belg bij ons ingeschreven bent.



De situatie in Rusland is buitengewoon en kan snel veranderen. Daarom is het essentieel om goed geïnformeerd en voorbereid te blijven: raadpleeg regelmatig [het reisadvies](#) en volg de Ambassade op [Telegram](#).



Belgen in Rusland

Deze informatie is opgesteld met instemming van de genoemde personen. Als u een project of verhaal wil delen in onze volgende nieuwsbrief, neem contact met ons via e-mail op moscow@diplobel.fed.be.

- Belgisch profvoetballer Ibrahim Kargbo jr. bracht onlangs een bezoek aan onze Ambassade. Hij is op dit moment de spits van Wit-Russische ploeg BATE Borisov en speelde vroeger voor clubs in België en Engeland. Hij vertegenwoordigde België ook in de jeugdreeksen. We wensen Ibrahim veel succes met de start van de Wit-Russische voetbalcompetitie!



- Onze Ambassadeur en zijn echtgenote brachten in juni een bezoek aan Sint-Petersburg en nodigden alle Belgen die in de regio wonen uit voor een informele drink in een Belgische bar. Deze bijeenkomsten met Belgen zijn ondertussen een traditie geworden. Voor ons was het zoals steeds interessant om met jullie te spreken en te horen hoe het gaat en wat jullie doen. Het is telkens weer verrassend om te zien hoe gevarieerd onze Belgische gemeenschap is. Tot de volgende keer in Sint-Petersburg!

- Maak kennis met Edwin Derde – Belgische muzikant en dirigent in Rusland! Deze getalenteerde muzikant, geboren en getogen in België, kwam negen jaar geleden als toerist naar Rusland en besloot al snel dat hij wilde blijven. Muziek heeft altijd een centrale rol in zijn leven gespeeld. Sint-Petersburg is de ideale stad voor Edwin geworden, een plek waar creativiteit en passie samenkomen. Het ENIGMA-orkest nodigde hem uit om als dirigent aan de slag te gaan.



Sindsdien geeft hij samen met een groep topmuzikanten verschillende concerten in heel Rusland. Edwin is vastbesloten om zijn werk ook naar de meest afgelegen gebieden van Rusland te brengen.

- Het internationale ruimtestation (ISS) is een ongelooflijk bewijs van de menselijke vindingrijkheid en internationale samenwerking, ontstaan eind jaren 90 door een intense samenwerking tussen de VS en Rusland. In 2022 werd de Belgische neurowetenschapper Raphaël Liégeois geselecteerd uit 22.000

kandidaten uit heel Europa om een kans te maken de volgende Europese astronaut te worden die enkele maanden in een aardbaan in het ISS doorbrengt. Als alles volgens plan verloopt, zou hij pas de derde Belg in de ruimte zijn (Kuifje niet meegerekend natuurlijk).

M. Liégeois ondergaat examens en volgt specifieke trainingssessies in Zvyozdny gorodok in Moskou. Hij was zo vriendelijk om de uitnodiging van Ambassadeur Gerebtzoff voor een diner in de Residentie te aanvaarden, samen met een aantal Belgische wetenschappers die in Rusland wonen. Het was een fascinerende blik op de realiteit van een leven waar velen van ons als kind van droomden...

Het is onmogelijk om hier alles te vertellen, dus beperken we ons tot twee anekdotes: het is niet de eerste keer in Rusland voor Dhr. Liégeois... Hij nam een paar jaar geleden de Transsiberische trein en bezocht zelfs het eiland Olkhon, waaraan hij levendige herinneringen bewaart. En hij deelde met ons het geheim van de "boulets à la liégeoise" die hij meeneemt op het ISS, en die speciaal aangepast moesten worden voor de ruimteomgeving.

Het was een prachtige avond die ons allemaal met een glimlach achterliet.

Als je de winnaar bent van de kleine wedstrijd die je in deze nieuwsbrief vindt, ontvang je een exemplaar van de beroemde Kuifjestrif over de maanlanding, gesigneerd door onze opmerkelijke landgenoot!



Nieuws van de Ambassade

Om het nieuws van de Ambassade te volgen, is er niets eenvoudiger: volg ons op [Telegram!](#)

- In mei organiseerden we een **opendeurdag** op de Residentie van België. We hebben die dag een honderdtal enthousiaste bezoekers verwelkomd die een unieke inkijk kregen in de officiële woning van onze Ambassadeur. De bezoekers konden kennismaken met de rijke geschiedenis en architectuur van ons prachtige gebouw. Wisten jullie dat de Belgische residentie gebouwd werd door groothandelaar Vladimir Nazarovitsj Gribov? Na de revolutie van 1917 werd het Gribovhuis genationaliseerd en diende het als



onderdak voor verschillende instellingen, waaronder het Instituut voor Militaire Cartografie van het Rode Leger. In 1946 vestigde het Koninkrijk België er eindelijk de officiële Residentie van haar Ambassadeur. Al meer dan 80 jaar is dit herenhuis de plek waar talloze Belgische evenementen plaatsvonden en waar velen van jullie al op bezoek waren.

- De Ambassade blijft zich inzetten voor **Russen die Nederlands of Frans** studeren. De voorbije maanden organiseerden we een interactieve Nederlandstalige masterclass met de Belgische wetenschapsfilosoof Prof. Louis Vervoort van de High School of Economics. Tijdens de masterclass probeerden we voor eens en voor altijd te bepalen of onze vrije wil bestaat dan wel of ons leven voortbestemd is. We zijn niet zeker of we het antwoord gevonden hebben, maar de gesprekken en vragen waren in elk geval uitdagend! Ook de vertoning van de Franstalige Belgische film *Augure* in het Frans Instituut was een groot succes! Meer dan 60 studenten Frans waren aanwezig om deze bijzonder kleurrijke film te zien! Al onze publieke evenementen worden aangekondigd op ons kanaal. Blijf ons dus volgen op [Telegram!](#)



- In mei viel er nog iets bijzonders te beleven op de Residentie van de Ambassadeur: een unieke **chocolademasterclass** gegeven door onze getalenteerde landgenoot Thierry Pete van Alexandra Le Chocolat. Hij toonde de deelnemers hoe je van Belgische chocolade Belgische pralines maakt. Van de smaak en textuur tot de vulling, niets werd over het hoofd gezien. Natuurlijk was het hoogtepunt van de avond het proeven! Meer informatie over de handgemaakte pralines van Alexandra Le Chocolat vinden jullie op zijn [website](#).



- Deze zomer had onze Ambassadeur de eer om **Kazan** en **Nizhni Novgorod** te bezoeken. Het was een goede gelegenheid om met enkele Belgische bedrijven in deze regio's te spreken en een aantal Consulaten-Generaal te bezoeken. De Ambassadeur was onder de indruk van de charme van beide steden en de culturele diversiteit van Rusland.

- **Zin in een cadeau uit België?**

De Ambassadeur reist veel in het kader van zijn werk. In juni had hij de kans om enkele prachtige steden te bezoeken. Nu is het aan jullie! Hieronder staan zes foto's van Russische steden. Als je de eerste bent die raadt in welke steden ze werden genomen, maak je kans op een geweldig Belgisch cadeau! Stuur je ideeën op moscow@diplobel.fed.be met als onderwerp: **Nieuwsbrief – Belgisch cadeau**.

1



2



3



4



5



6



- De zomer is voor diplomaten het seizoen van de grote migraties. We sluiten definitief een hoofdstuk van ons leven af, nemen afscheid en zeggen soms zelfs vaarwel. Vanuit het vliegtuigraampje kijken we met een bitterzoet gevoel naar een stad en een land waar we van zijn gaan houden en die geleidelijk, soms voorgoed, verdwijnen achter de wolken.

Vorige week keerde Denis, een van onze diplomaten, samen met zijn vrouw Valérie terug naar België, na vier bijzonder intense jaren in onze Ambassade. We zijn een heel klein team, dus iedereen is verantwoordelijk voor heel wat dossiers en we werken voortdurend met elkaar samen. Denis hield zich bezig met consulaire zaken, de oorlog, bezoeken aan Belgische gevangenen, de Franstalige cultuur, communicatie (ons Telegram-kanaal, deze nieuwsbrief...) en nog veel meer. Denis was zeer geliefd bij iedereen, en vooral bij het lokale personeel. Hij was bezonnen, verloor bijna nooit zijn – soms meer Britse dan Belgische – flegma en laat een grote leegte achter. Vaak vergezeld door zijn avontuurlijke echtgenote, doorkruiste hij Rusland van Moermansk tot Kamtsjatka, via Ulan-Ude, Altaj en de Kaukasus... En bleef tot zijn laatste dag Russische les volgen!

Namens het hele team bedanken we hem van harte.



Ambassadeur Michel Gerebtzoff

Hier is het korte bericht dat hij vanuit het vliegtuig voor u heeft geschreven:

Ik voel me bijzonder bevoorrecht dat ik gedurende deze vier jaar in Rusland de belangen van België en de Belgische gemeenschap heb mogen verdedigen. Deze missie, onder bijzondere omstandigheden, heeft me diepgaand veranderd en me ertoe aangezet om putten uit bronnen waarvan ik niet wist dat ik ze bezat. Maar op geen enkel moment heb ik spijt gehad dat ik hier was, of eraan gedacht mijn vertrek te vervroegen.

Het werk van de Ambassade werd natuurlijk sterk beïnvloed door de invasie in Oekraïne. Zoals velen, en met name velen onder u en onder mijn Russische kennissen, was ik geschokt door de gebeurtenissen van februari 2022. Van alle beschikbare opties om de betrekkingen met zijn Oekraïense buurland te regelen, koos het Russische leiderschap voor de meest bloedige en contraproductieve: gewapende agressie, waarvan men al vóór de aanvang wist dat alle betrokken partijen er als verliezers uit zouden komen.

Tijdens mijn opdracht heb ik het geluk gehad om door het land te reizen en de volkeren en culturen van Rusland te leren kennen. Het is een prachtig land. Vier jaar lang ontdekkingen en uitwisselingen in 43

verschillende regio's van Rusland hebben mij ervan overtuigd dat onze bevolkingen enorm veel gemeen hebben. Sommigen wensen de nadruk te leggen op onze verschillen en onze tegenstellingen aan te wakkeren. Maar op basis van de talloze gesprekken die ik heb mogen voeren, blijf ik hopen dat onze gedeelde waarden deze pogingen zullen overwinnen en dat ons gemeenschappelijk streven naar een rechtvaardige en duurzame vrede zal zegevieren.

Ik wil het volledige team van de Ambassade uit de grond van mijn hart bedanken voor hun hulp en onvoorwaardelijke steun. Ik bedank ook alle Russen die de tijd hebben genomen om mij hun prachtige land te laten zien en uit te leggen. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik deze ontmoetingen heb mogen meemaken, dat ik heb mogen deelnemen aan zoveel gesprekken, discussies, gedeelde lachbuien en – soms zelfs – vriendschappen. En ik bedank in het bijzonder Valérie, aan wie ik zoveel verschuldigd ben.

Om af te sluiten met een mooie traditie die voorheen het vertrek van elke Belgische diplomaat in Moskou begeleidde, hieronder vier kleine culturele aanbevelingen gelinkt aan Rusland die ik met plezier doorgeef aan mijn opvolgster:

- *Een film: Come and see (Иди и смотри) van Elem Klimov (1985), een monument van de Russische cinema – dat de gruwelen van de oorlog laat zien aan mensen die, zoals ik, het geluk hebben gehad daar niet mee geconfronteerd te worden.*
 - *Een boek: De dag van de Opritsjnik (День опричника) van Vladimir Sorokin (2006), een klein satirisch boek dat bol staat van verbeelding en humor, soms wellustig, soms grotesk, altijd grappig.*
 - *Een stad: Tomsk, vanwege de prachtige houten huizen, te midden van beren en taiga.*
 - *Een Belgische plek in Rusland: de kleine brasserie Kedr van onze landgenoot Benoît in Irkoetsk, charmant en gastvrij – net als de eigenaar.*
- We zijn trots dat ons Telegramkanaal nu meer dan 1000 abonnees telt! Een warm dankjewel aan al onze lezers. Voor degenen die ons kanaal nog niet hebben ontdekt, nodigen we jullie van harte uit om een kijkje te nemen. We delen daar interessante updates over de Ambassade, consulaire informatie, aankondigingen van onze evenementen of evenementen van Belgen in Rusland of Wit-Rusland en nieuws dat je niet wil missen. Maar dat is niet alles! Heb je een vraag voor de Ambassadeur? Dan is dit je kans! Stuur je vraag op moscow@diplobel.fed.be. De Ambassadeur zal de meest interessante vragen kiezen en de antwoorden zullen in ons Telegram kanaal verschijnen. Volg ons op [Telegram](#) en maak deel uit van onze gemeenschap!



Rusland in België

- Er is verandering op het hoogste niveau van de Ambassade van Rusland in België. Alexandre Tokovinin, die bijna 10 jaar Ambassadeur is geweest, keert terug naar Moskou. Hij wordt opgevolgd door carrièrediplomaat Denis Gonchar, die onder andere Chargé d’Affaires was bij de Russische Ambassade in de VS en in het verleden tijd in ons land heeft doorgebracht. De aangewezen Ambassadeur Gonchar, die vloeiend Frans spreekt, en Ambassadeur Gerebtzoff ontmoetten elkaar onlangs in de Belgische Residentie in Moskou.



- Het is geen geheim dat de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne heeft geleid tot een aanzienlijke verslechtering van onze bilaterale betrekkingen. Maar diplomatie is geen activiteit enkel voor goede tijden, noch iets wat je alleen onder vrienden doet. Wij zijn ervan overtuigd dat we nooit mogen opgeven om te proberen elkaar beter te begrijpen, en dat het onderhouden van communicatiekanalen essentieel blijft.
- Het nieuwe concertseizoen brengt enkele van de meest gerenommeerde Russische pianisten naar België, van intieme recitals tot grootschalige orkestrale samenwerkingen. Mis deze unieke gelegenheden niet om hun virtuositeit live te ervaren!
 - Bezoek op 21 september 2025 het **Concertgebouw in Brugge** om te zien hoe Alexander Melnikov op het toetsenbord excelleert in de briljante concerten van de Schumanns. Wil je meer weten over het programma en de tickets? Bezoek dan de [website](#) voor alle details.
 - 19 oktober 2025 belooft Bozar een contrastrijke reis door Russische meesterwerken van Mussorgsky en Shostakovich gespeeld door een van de jongste dirigenten ter wereld, Timur Zangiev. Meer info [hier](#).

 **Volg ons op Telegram!**

